

Fotoalbum

7-9-13

Bornholm 2022

Jettes beretning

Helles beretning

Foto (fra mange) her desværre ikke i rigtig orden, det kunne jeg heller ikke klare.

Hold 7-9-13 på Bornholm – 24-25-og 26.06 2022
i regn, sol og blæst.

Hold 7-9-13 har udviklet en tradition om at mødes en ekstra gang om året udover årgangslugen et eller andet sted i landet, hvor en fra årgangsholdet bor. Vi har været i Østjylland, på Nordfyn og i Svendborg og set kunst, kultur og natur.

I år gik turen – efter at have været aflyst flere år i træk pga. Corona – endelig til Bornholm, hvor Hanne Juhl fra holdet har boet i rigtig mange år – og har fået samlet en stor del af sin familie - 2 sønner, 2 svigerdøtre og flere børnebørn til stor glæde for hende

Holdet mønstrede i alt 12 deltagere og 3 medbragte biler + Hannes bil.

Hanne havde lavet en fantastisk plan for vores 3 dages ophold, herunder sørget for et fint overnatningssted på Det levende Køkken m. dgl. morgenmad, aftensmad, når det passede, og diverse service'er derefter.

Fra Hannes plan:

Jeg har bestilt værelser til os på " Det levende køkken". Det er det gamle plejehjem i Øster Marie, som en ildsjæl, Sussie Holmtoft, har omdannet til en kreativ institution med et væld af aktiviteter.

TIRSDAG 24. maj

Ankomst Rønne 09.50

Formiddagskaffe hos mig i Korsgade 2a

Besøg i rundkirke, Østerlars eller Nylars

Ekkodalen, spadseretur for dem, som ønsker det. Derefter let

frokost i Ekkodalshuset.

Til Østermarie og indkvartering – middagshvil.

Besøg i Østermarie kirke

Måske kan vi tage en tur igennem bisonskoven og håbe på, at der er dyr at se.

"5 møde" på " Det levende køkken". Dette er en lille drink før maden.

Sussie laver aftensmad. Drikkevarer til meget fornuftig pris.

Samvær

Første del af planen holdt med besøg i Østerlars Rundkirke og så blev det bare regnvejr.

Frokosten i Ekkodalshuset foregik i regnvejr, udendørs, hvor der var bestilt plads, og absolut ingen plads indendørs, så vi sad under en rigtig STOR parasol med tæpper til hver. Det var fint og frokosten var fin. Ingen magtede deres berømte specialitet Ekkodalens Genlydstartelet (med ca. 500 gr. Hønssekød), men deres silde-

tallerken, Ole Stobbes ostemad, serveret på et træbræt, formet som Bornholm m.m. var meget populært.

Pga. vejret droppede vi gåtur i Ekkodalen. Vi rundede lige Rytterknægten på vejen derfra, men kun få tog turen i regnen helt op til Rytterknægten. Besøg i Østermarie Kirke blev udsat til næste formiddag. Østermarie Kirke er bygget ved siden af ruinen af den oprindelige ældgamle kirke og er den største kirke på Bornholm. Den lå lige overfor "Det levende Køkken", hvor vi boede.

Senere på dagen, da regnen var lettet, kørte vi en tur gennem bisonskoven, men der var desværre ingen bisoner at se.

Vi lærte et nyt udtryk: "5 møde", der bruges på Bornholm. *Dette er en lille drink før maden.*

Fra Hannes Plan:

ONSDAG 25.

Morgenmad

Bornholms Kunstmuseum 10- 12

Tur ned gennem Gudhjem

Spise medbragte sandwiches på Nørresand havn i Gudhjem

Kort middagshvil i Øster Marie

Tur til Svaneke:

Se kirken

Rundt og se på byen.

Bodega besøg til 5 møde

Aftensmad på Svaneke Bryghus

Denne del af planen holdt stort set stik. Kunstmuseet er en udsøgt smuk bygning. Den havde et aktuelt tema med Lys og Kunst – en fortolkning af solens og livets cyklus. Tilfældigvis var

Oluf Høst museet under renovation, så kunstmuseet havde adskillige af hans billeder hængende midlertidigt og vi fik et gratis foredrag om ham og hans kunst.

Hannes mand har været med til at bygge museet.

Vejret var rigtig fint, så 5-mødet sidst på dagen foregik i solskin udendørs i Svaneke

Flertallet fik stegt kulmule til aftensmad på Svaneke Bryghus og Erik Cronquist fik sin øl serveret i 5 små glas på/i et bræt. Hjemme blev der på bedste vi sunget sange efter diverse udgaver af højskolesangbogen, som vi havde formået at fremskaffe.

Fra Hannes plan:

TORS DAG 26.

Morgenmad - bagage tages med.

Tur op langs østkysten

Baltic Seaglass, glaspusteri

Sandvig, hvor vi sætter dem af, som vil gå Hammerknuden rundt - til Hammerhavnen.

Vi andre kører til Hammershus og det nye udstillingscenter.

Vi behøver ikke gå helt op til ruinen, men der er vidunderlig udsigt og forhold.

Evt. en kop kaffe eller andet.

Mødes med vandrerne på Hammerhavnen, hvor jeg har bestilt

lækre sandwiches, som vi nyder på havnen.

Hasle, Grønbech's Gård: udstillingssted for kunsthåndværk.

Min svigerdatter er nyudnævnt leder og vil give os en rundvisning.

Entre 70 kr.

Evt. kaffe og kage

Korsgade 2a, 5 møde hos mig.

Dejligt vejr den dag og en meget koncentreret plan, som blev fulgt efter forslaget. Dejlig frisk vejr og adskillige friske folk, der lige gik Hammerknuden rundt, men resten tog den i bil til Hammerhavnen og ventede med sandwich'ene.

Grønbechgård var et vildt imponerende sted med kunst i mange facetter og så smukt, at det er svært at beskrive. Vi sluttede med kaffe og 3 små kager til hver, så smukt og kunstnerisk.

En af dagene var vi lige på vejen nordpå inde i en superflot butik med lækkert tøj og brugskunst, hvor den anden af Hannes svigerdøtre arbejder som ekspedient – lige noget for os piger – og der blev købt ting og sager.

Laurits familiens "Fjeldstauan":

Det viser sig, at Lauritsfamilien har en sommerresidens i paradiskbakkerne, som Helle N. havde lånt nøglerne til af Søs. En del af gruppen forcerede en klippesti derop. Fjeldstauan har på et tidspunkt været brugt som vandrehjem og en fra gruppen havde været der på vandretur. Stort dejligt træhus beliggende få hundrede meter fra rokkestenen og med diverse faciliteter, opvaskemaskine, brusebad og toiletter.

Det har været en fantastisk tur. Alle var så mættede af indtryk, at det har taget tid at synke det - og Hanne var så sød at sige, at vi var velkomne en anden gang. Tusind tak til Hanne for en forrygende tur.

Jette

Helles opsamling.

På 7-9-13 årgangen er vi så heldige både at have deltagere fra Jylland, Fyn og Bornholm. Vi mødes hvert år på Storedam i efteråret, så foråret er til ture rundt i landet, hvor vi besøger hinanden og spændende steder. Vi har allerede været på dejlige ture til Jylland og Fyn og nu var turen så kommet til Bornholm – med to års forsinkelse. Spændte og veloplagte var vi 11 der satte kurs mod Bornholm i maj måned 22 for at besøge Hanne som bor i Rønne. Hun havde planlagt et overflødhedshorn af oplevelser, så vi glædede os til at ses.

Den jyske og fynske deltager var taget over Køge-Rønne mandag aften – vi andre stod tidligt op og nåede færgen fra Ystad kl. 8.30. Lidt over 10 var vi alle hos Hanne i hendes charmerende byhus i Rønne, hvor vi nød hinandens selskab og en dejlig morgenmad inden turen gik mod Øster Lars rundkirke og senere frokost i Ekkodalhuset.

Vejret var så ikke lige med os de første timer men humøret var højt og vi hyggede os gevaldigt. Efter en dejlig frokost og de obligatoriske råb som: Hvad drikker Møller, Hvordan går det Mille? Hvad sagde præsten til Madammen mmm i Ekkodalen tog vi til vores logi i Øster Marie. Her er indrettet et dejligt Bed & Breakfast i det gamle plejehjem, som drives af Sussie som er en ildsjæl – og tidligere Christianit - samt en stor gruppe frivillige. Flotte værelser og en dejlig stue vi kunne samles i. Efter kaffe, indkvartering og middagshvil tog vi på bison safari i Almindingen.

Skøn tur men bison så vi nu ingen af! Jeg undrer mig over om de overhovedet er der!! Har efterhånden været forbi rigtig mange gange meeeen bison har jeg skutte set noget til....selvom bornholmerne hævder, at der går en gruppe på 14-16 kæmpe dyr omkring derinde. Efter safarien tog vi hjem og fik serveret en meget dejlig middag af Sussie. Vi var lidt trætte og trimlede omkuld ved 10 tid

Den dejlige morgenmaden bestod af forskellige bornholmske specialiteter som ost, pølse og marmelade. Det var en god basis for en travl dag, der startede med en spadseretur til Øster Marie kirke og efterfølgende til Bornholms Museum ved Rø. Her tog vi altså bilerne til! Det er et dejligt sted med en interessant permanent udstilling af bornholmske motiver og kunstnere i flotte moderne arkitektoniske rammer. Derudover var der en særudstilling med bl.a. Oluf Høsts vintermalerier – en. udlånt fra Høstmuseet i Gudhjem, som pt. er under renovering. Efterfølgende kørte vi til Nørresand havnen ved Gudhjem, hvor vi spiste vores lækre medbragte sandwich. Efter en is tog vi hjem til eftermiddagskaffen og en stille-stund.

Da Søs hørte vi skulle til Bornholm sagde hun; ”Så skal i altså se Fjældstauan”. Så hun havde givet os nøglen med til huset. Vi var en gruppe på 8 der tog af sted sidst på eftermiddagen til Paradis Bakkerne, hvor Hartvig-Møllers gamle vandrehjem ligger. Det blev en rigtig spændende tur. Huset ligger på grundfjeld og man skal gå ca. 450 m fra en P-plads – halvdelen af turen på grundfjeldet i et lidt svært terræn – men ved fælles hjælp kom vi både frem og tilbage.

Fjældstauan er en fantastisk oplevelse. Det er Søs´ søn Peter der ejer huset nu og det er et kæmpe renoveringsprojekt. Men hvor er der skønt. Huset emmer af Hartvig-Møller og familien Lauritzen og en del af det store hus er meget fint istandsat med nyere køkken og nytbyggede værelser og toiletter. Det var en stor oplevelse at komme derop og kunne gå rundt på det historiske sted.

Vi mødte de andre i Svaneke kl. 18, hvor der var bestilt bord på Bryghuset. Det blev en dejlig aften med mad, øl og vin. Da vi kom hjem fandt vi højskolesangbøgerne frem og sang nogle sange inden vi gik i seng.

•Næste morgen var det tjek ud tid efter morgenmaden. Der var 5 friske der ville gå Hammerknuden rundt, så de tog af sted til Sandvig og parkerede bilerne. De andre tog på butiksbesøg i en brugskunstbutik og i Baltic Sea Glaspusteri ved Gudhjem. Alle mødtes til lækre frokost sandwich ved Hammer – Sæle – Havn, hvor der er skønt men hvor vi også var ved at flyve væk i den kraftige vind. Vi tog videre til Hammerhus, hvor vi så det fine museum og cafeområdet. Efterfølgende gik turen til Grønbeck i Hasle, som er et kulturhus med udstilling af bornholmske kunsthåndværkere. Hannes svigerdatter er just blevet leder af stedet og gav en eksklusiv rundvisning i den imponerende udstilling inden kaffen og kagen. Klokken var efterhånden så meget, at den jyske og de fynske deltagere skulle af sted for at nå færgen mod Køge. Vi andre tog til Hanne i Rønne og sluttede af med en hyggestund inden vi også skulle mod færgen og Ystad.

•Det var en fantastisk dejlig tur og så skønt at være sammen. Tak, Hanne for et dejligt arrangement. Hvor privilegeret, at møde så dejlige mennesker og få så gode venner i senioralderen.

•Der er heldigvis stadig meget at se både på Fyn, i Jylland og på Bornholm så mon ikke vi skal på Danmarks tur igen? Det vil vi nok tale videre om og måske planlægge næste gang vi ses på Storedam.

Helle (7-9-13



































Michael Ancher
(1849 - 1927)

Portrait of Martin Andersen
Portrait of Martin Andersen
Ca. 1910

Gift ved skat 1962



Michael Archer
1845 - 1927
Portrait of a young girl
1927
Oil on canvas





1950s
1950s
1950s



1950s
1950s
1950s



1950s
1950s
1950s



1950s
1950s
1950s



1950s
1950s
1950s













































Ekkorum

Her i husets ekkorum
er det klogt at være stum;
Selv en lille fornem fis
lyder som et kvindefnis
Og en mægtig mandeprut
som en hel kanonsalut.

D J O R N J U N I



EKKODALSHUSETS RÅB

HVILKET DYR HAR IKKE TÆNDER?
HIVAD SAGDE PRÆSTEN TIL MADAMEN?
Hvem pjækker fra skole?
HVAD SER MAN PÅ EN KØ, DER FLYVER?
HVOR TIT SP
HVEM ER KL
HVAD GØR LERER
HVOR MANGE

ANBEFALER:

HVORDAN GIK DET MILLE P
BÅRLIGT?
DENS FUGLE?
HAR STEEN?

Själöstanen



A photograph of a red wooden building with vertical planks. A window with three panes is visible. The name 'Sjæløstuan' is written in white letters on the wall below the window. A white pipe runs down the center of the roof. A blue object is visible at the bottom center.

Sjæløstuan



H. OTVIG MØLLER

Spejlstation
→ 30







